

Κυρίες και Κύριοι

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για την εκδήλωση που οργάνωσαν οι σχολικές μονάδες Γυμνασίου-Λυκείου Αμφίκλειας με ευκαιρία την πρόσφατη αποκατάσταση του κτιρίου.

Μετά τον τελευταίο σεισμό που επέφερε πολλές καταστροφές σε πολλά κτίσματα της πόλης μας και δεν εξαίρεσε ούτε το κτίριο του Γυμνασίου-Λυκείου.

Εγώ σαν παλαιότερη από τους επιζώντες καθηγητές «Δαδιώτες» που δίδαξαν στο σχολείο αυτό, θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στη δημιουργία του συγκεκριμένου κτιρίου από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα.

Λοιπόν, πρωτεργάτης για τη δημιουργία του ήταν ο αείμνηστος Γυμνασιάρχης του τότε εξαταξίου Γυμνασίου Πλαγιανάκος Παναγιώτης, ο οποίος έλαβε την πρωτοβουλία να ζητήσει από τους μαθητές του σχολείου τις διευθύνσεις όλων των συγγενών αυτών στην Αμερική και έστειλε σε όλους επιστολή και ζητούσε τη χρηματική τους βοήθεια.

Πράγματι οι ομογενείς ανταποκρίθηκαν και έστειλαν αρκετή χρηματική βοήθεια και με αυτή έγινε ο όροφος Συλλόγου Δαδιωτών Αμερικής όπως και αναγράφει στην πρόσοψη του κτιρίου. Κατόπιν με τη βοήθεια και άλλων πατριωτών και της Πολιτείας έγιναν και άλλες αίθουσες όπως «Μουζέλη» και «Κοντού» στον κάτω όροφο του κτιρίου, όπου αναγράφονται τα ονόματά τους. Τα δε ονόματα των ομογενών αναγράφονται στη μαρμάρινη πλάκα που βρίσκεται στο διάδρομο του επάνω ορόφου έξω από τα γραφεία των Διευθυνών.

Έτσι έγινε το κτίριο του τότε Οκτατάξιου Γυμνασίου Αμφίκλειας. Η πόλη μας εκτίμησε και τον πρωτεργάτη Π Πλαγιανάκο δίνοντας αργότερα το όνομά του στην οδό που οδηγεί από την εθνική οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην κεντρική πόρτα του σχολείου.

Το σχολείο αυτό ήταν το κόσμημα της περιοχής και υπήρξε το φυτώριο για την πλειάδα επιστημόνων όλων των κλάδων και άλλων επιτυχόντων στους διάφορους άλλους τομείς. Λέγω ότι ήταν το κόσμημα γιατί ήταν το μοναδικό στην περιοχή πριν δημιουργηθούν τα γειτονικά σχολεία Κάτω Τιθορέας, Ελατείας, Πολυδρόσου, Γραβιάς και φοιτούσαν χιλιάδες μαθητές από την Καλοσκοπή μέχρι το Ρεγγίνι.

Στην πορεία έγιναν διάφορες προσθήκες και απέκτησε άλλες αίθουσες προς τη Νοτιοδυτική πλευρά όπου ευρίσκοντο τα λουτρά δωρεά επίσης του πατριώτη μας Τσούτσου που ζούσε στην Αμερική για τη χρήση των μαθητών του σχολείου, τα οποία μεταβλήθηκαν σε άλλους βοηθητικούς χώρους, και προσθήκη αιθουσών.

Αργότερα το σχολείο απέκτησε κεντρική θέρμανση, αίθουσα πολλαπλής χρήσης και πολύ αργότερα την κλειστή αίθουσα του Γυμναστηρίου και προαυλίου κ.λ.π.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί και η δωρεά της βιβλιοθήκης Ευταξία, η οποία πρόσφατα ανακαινίσθηκε και έγινε λειτουργική.

Αυτή ήταν μια σύντομη αναφορά ως προς το κτίριο, λεπτομέρειες και ακρίβειες θα μας αναφέρει η καθηγήτρια του Λυκείου κ. Καλογερά.

Εγώ θα ήθελα κυρίως να επικεντρώσω την αναφορά μου στους κατά καιρούς πατριώτες μας χωρίς να υποβαθμίζω όλους τους άλλους που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους από τα διάφορα μέρη της πατρίδας μας.

Την εποχή της ιδρύσεως υπηρετούσαν οι αείμνηστοι καθηγητές και δάσκαλοί μου Ευστάθιος Σταμοβλάσης Φυσικής Αγωγής, Δ. Στρογγύλης Φυσικός και αργότερα Γυμνασιάρχης, Ρίζος Γιάγκος Φιλολόγος, Δ. Παπαδάμ Φιλολόγος, Γ. Μελεμέτης Φιλολόγος.

Αργότερα η Αλίκη Πλέσσα- Αδάμ Φιλολόγος και μετέπειτα Λυκειάρχης. Γ. Μπακαστάμου Φυσικής Αγωγής, Γούλατη Ευσταθία Φυσικής Αγωγής, Σκανδαρά Φωτεινή Φιλολόγος. Ε., Γαγάνης Φιλολόγος καθηγητής επί σειρά ετών Γυμνασιάρχης και από το 1985 Διευθυντής του Λυκείου, διότι τότε καταργήθηκε ο βαθμός του Γυμνασιάρχη και Λυκειάρχη και θεσπίστηκε ο βαθμός του Διευθυντή του Γυμνασίου και Διευθυντή του Λυκείου.

Στη συνέχεια ο Γ. Παπαλιάκος, Φιλολόγος, στον οποίο προσωπικά χρωστώ πάρα πολλά. Ν. Παπαναστασίου Φιλολόγος, Ελευθερία Ανανίκα Αγγλικών, Η υποφαινόμενη Σκορδά Βασιλική Φιλολόγος καθηγήτρια και αργότερα Διευθύντρια του Γυμνασίου. Αικατερίνη Πανάγου Φιλολόγος, Σκορδά Μαρία, Φιλολόγος, Κοτρίδης Φυσικής Αγωγής, Γκενεράλης Ιωάννης Φυσικός, Ι. Στρατής Φυσικής Αγωγής, Ζώζολος Σωτήριος Φυσικός, Μαρία Αδάμ σύζυγος του κ. Αδάμ Αδάμ, Ζυγούρος Νικόλαος Φιλολόγος. Η σύζυγος αυτού Παναγιωτοπούλου Γλυκερία Αγγλικών, Μανίκας Γεώργιος Φυσικής Αγωγής και αργότερα Διευθυντής Λυκείου, η σύζυγος αυτού Ανδρίτσου Ανδρονίκη, Μαθηματικός και Διευθύντρια του Λυκείου. Ταβερναράκη Μαρία Μαθηματικός σύζυγος του κ. Κέφου Λουκά Διευθύντρια Λυκείου, Κουγιατσος Ιωάννης Φυσικής Αγωγής Διευθυντής Γυμνασίου. Στρογγύλη Στέλλα Μαθηματικός Διευθύντρια Γυμνασίου και Λυκείου. Καραπετσάνος Γεώργιος Αγγλικών, Τσαπρούνη Ιωάννα Φιλολόγος και φτάνουμε στους σημερινούς Διευθυντές. Βασιλείου Δημήτριο Διευθυντή Λυκείου, Μπέσιου Ελένη Διευθύντρια Γυμνασίου και τους καθηγητές Κέφο Ιωάννη Φυσικό, Κουτσικούρη Μαρία Φιλολόγο, Πολυζώη Ευσταθία Οικιακής Οικονομίας και Σκλαβούνου Λουκά Φυσικής Αγωγής. Για ένα μικρό διάστημα υπηρέτησαν οι Γκιώνης Νικόλαος Μαθηματικός,

Βαφειά βιολέτα φυσικής Αγωγής, Καραπετσάνου Μιμικά, Φυσικής Αγωγής, και Βοιβόντα Θεοδώρα Φιλόλογος.

Στους σημερινούς Διευθυντές και καθηγητές θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια γιατί αντιλαμβάνομαι την αγωνία, τον αγώνα και την τεράστια ευθύνη που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας την πρόσφατη αποκατάσταση του κτιρίου ενώ λειτουργούσε το σχολείο. Έτσι πιστεύω ότι με την αποκατάσταση αυτή συμπληρώθηκε το κόσμημα που ανέφερα στην αρχή αποκτώντας τη διαμαντόπετρά του.

Ζητώ συγγνώμη εάν ξέχασα κάποιον, διότι οι πρόγονοί μας έλεγαν "το γήρας ου γαρ έρχεται μόνον".

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τους δυο εκλεκτούς συναδέλφους από τη γειτονική πόλη Πολύδροσο , Μαστροκώστα Δημήτριο Μαθηματικό και την Κατσίλη Αικατερίνη Φιλόλογο. Τέλος τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής Μπέη Νικόλαο που έγινε πλέον συμπατριώτης μας.

Πιστεύω ότι έφερα στη μνήμη πολλών παρευρισκομένων αναμνήσεις από τα μαθητικά μας χρόνια , γιατί όλοι αναπολούμε συχνά τα ωραία και ξέγνοιαστα μαθητικά μας χρόνια , τους συμμαθητές μας, τους καθηγητές μας και γιατί όχι τις αταξίες μας και πολλά άλλα.

Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στις διακρίσεις του σχολείου στον αθλητικό τομέα. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς γινόντουσαν οι Γυμναστικές επιδείξεις, η κορυφαία σχολική εκδήλωση την οποία ετοίμαζαν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής σχεδόν από την αρχή του έτους.

Γινόταν επίδειξη Γυμναστικών ασκήσεων και σχολικοί αγώνες σε όλα σχεδόν τα αθλήματα. Οι πρωτεύσαντες λάμβαναν μέρος στους περιφερειακούς αγώνες στη Λαμία συμμετέχοντες όλα τα σχολεία του Νομού. Και σε αυτόν τον τομέα το σχολείο μας ήταν μεταξύ των πρώτων. Θυμάμαι κατά την επιστροφή των αθλητών το σχολείο υποδεχόταν στην άκρη της πόλης μας τους αθλητές δαφνοστεφανομένους.

Οι Γυμναστικές επιδείξεις ήταν το κορυφαίο γεγονός για όλη την περιφέρεια και εγέμιζαν ασφυκτικά οι κερκίδες του Γυμναστηρίου από γονείς και συμπατριώτες μας να καμαρώσουν τα παιδιά τους και συγχρόνως να ψυχαγωγηθούν με τους χορούς των μαθητών. Απόδειξη ότι και στον τομέα αυτό δικρίνετο το σχολείο μας είναι το ότι όπως θα προσέξατε κατά την αναφορά μου στις ειδικότητες των καθηγητών ένας μεγάλος αριθμός αντιστοιχούσε στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Αργότερα καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις λεγόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τελειώνοντας θέλω να απευθυνθώ στους σημερινούς μαθητές και να τους πω ότι πρέπει να αισθάνονται τυχεροί και υπερήφανοι που φοιτούν στο σχολείο αυτό και να τους ευχηθώ καλή πρόοδο και να εκπληρωθούν όλες οι προσδοκίες τους και τα όνειρά τους. Στους δε μαθητές της Γ' Λυκείου να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία στη δύσκολη δοκιμασία που θα αντιμετωπίσουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σας ευχαριστώ